

De Groof bestaat 80 jaar!

De Groof bestaat dit jaar 80 jaar en dat kan natuurlijk niet ongezien voorbij gaan. Een begrip in accountancy en advies, dat is De Groof voor zowel haar klanten, als voor haar personeel. Het afgelopen weekend hebben we dit jubileum gevierd in Rotterdam. Alle collega's en hun partners waren uitgenodigd, in totaal waren we met maar liefst 75 man om dit jubileum te vieren.

Zaterdag was het dan zo ver, om 11.00 uur vertrok de bus vanuit Veldhoven naar Rotterdam. De eindbestemming was op dat moment nog niet bekend, ook niet voor degenen die met eigen vervoer zijn gegaan. Tijdens de reis werd duidelijk waar we naartoe gingen: De SS Rotterdam, het voormalige vlaggenschip van de Holland Amerika lijn, 228 meter lang, 28 meter breed, 61 meter hoog en rijk aan historie, tegenwoordig een luxe hotel in Rotterdam.



Om 12.30 uur kwam de groep bij elkaar op het schip. Veel tijd was er echter niet, want er stond een overheerlijke lunch op ons te wachten. Op een hoogte van maar liefst 96 meter, met een prachtig uitzicht over Rotterdam hebben we genoten van een heerlijke lunch boven in de Euromast.



Na de lunch werd de groep in tweeën gesplitst, waarbij je kon kiezen tussen land en water. De groep die had gekozen voor land stapte in een authentieke tram, de Rottertram. Deze tram reed door het centrum van Rotterdam en kwam langs alle bezienswaardigheden, zoals de Erasmusbrug, de Markthal en het Centraal Station.



De groep die had gekozen voor water stapte in een bus, maar niet zomaar een bus, namelijk een splashtour bus. Deze bus is een volwaardige bus op de weg en een zeewaardig schip op het water in één. De splash in het water was erg bijzonder. En wat hadden we een fantastisch Rotterdamse gids.



Na deze typisch Rotterdamse uitstapjes was het de hoogste tijd voor een borrel. We hadden het enorm getroffen met het weer en konden daardoor lekker buiten op het terras borrelen. Onder het genot van een lekker koud biertje, wijntje of een ander drankje werd er volop gekletst en gelachen. Ook werd er teruggeblikt op 80 jaar De Groef.



Daarna was het etenstijd en hebben we geheel in Rotterdamse stijl gegeten bij Hotel New York. We namen met z'n allen plaats in de Balszaal en gaven onze keuzes door voor het 3-gangen-menu. Het was een flinke klus om voor 75 man tegelijk het eten te serveren, maar het was ontzettend lekker.



Met een goed gevulde maag stapten we op de volgende boot. Deze keer was het een borrelboot. De naam zegt het al: we genoten wederom van een lekker drankje en een heerlijk borrelhapje. Ondertussen waren we, met maar liefst elf teams, vol fanatisme bezig met een pubquiz. Niet voor iedereen was deze pubquiz weggelegd, zij genoten vanuit het dek, van het mooie uitzicht van Rotterdam by night.



Om 00.00 uur waren we terug op het schip. De één besloot om lekker naar bed te gaan en de ander om nog een drankje te doen. Rond 02.30 uur sloot de bar, en zochten ook de laatste mensen hun kajuit op.

's Ochtends stond er een lekker ontbijtbuffet voor ons klaar in een voor ons gereserveerde ruimte. Er was voor ieder wat wils, van yoghurt met fruit tot donuts en van een broodje gebakken ei met spek tot een broodje gezond.



Na het ontbijt was er de mogelijkheid om een rondleiding over het schip te doen of om met de bus nog even de stad in te gaan. Daarna was het alweer tijd om terug richting Veldhoven te gaan en het jubileumfeest af te sluiten.

De personeelsvereniging heeft samen met de directie voor een erg mooi weekend gezorgd. Zowel het personeel, als de aanhang, heeft ontzettend genoten van het weekend. Het was fantastisch, op naar de volgende 80 jaar De Groof!